

Ne zamandan beri burda durursun
Size söz atanın dili kurusun
Şehzadesin evliyanın pirisin
Çekelim yolunda dar Hasan Dede

Ne kadar söylersem bulunmaz uci
Mevlam kullarına itmesin güci
Sizlerde bulunur dertli ilacı
Yctir melhemini çal Hasan Dede

Hoş dutup da has kalmasın.sana
Nice aşkları sevdalara sarmasın sana
İşittik ki Horasan'dan gelmesin sana
Ol Hüseyin sana yar Hasan Dede

Aşklar sözünden hisse almayan
Muhabbetlik deryasına dalmayan
Şu cihanda size âşık olmayan
Gözü görür ama kör Hasan Dede

Söyledikçe artar kalbimin gamı
Derindir ötesi yoktur tamamı
Seversen Ali'yi onikimamı
Mahşerde şefaaf kıl Hasan Dede

Hüseyin der var mı sözümde hata
Kusurum varsa af itsin ata
Katma bizi endişeye fırkata
Sundum eteğine el Hasan Dede

Kaynak kişimizin ezberinde olan iki dörtlük:

Elimize aldık kemaneyi sazları
Bir de aldık yanımıza gelinleri kızları
Ol hak-i payine sürmeye yüzleri
Arzuladık seni Maharet Baba

Güz gelince yağmur yağar havadan
Kesmeyelim dilimizi duadan
Kış girince kuş uçmazdı yuvadan
Yaz gününde bulup bulup guymalı

DERTLİ'DEN BİR ŞİİR

Bahar seyli gibi dağlar başında
Gör nice dur(u)landım, nice bulandım
Bir dârüşşifâdan boşanmış gibi
Sürüyüp zenciri hayli dolandım

Ömrüm helâk ettim senin peşinde
Yüz bin çile vardır her bir işinde
Hicran ocağında, aşk ateşinde
Ciğer-kebâb oldum, gör nice yandım

Gâhi sâil gibi düştüm yollarda
Gâhi Mecnun gibi kaldım çöllerde
Bir kısmet cem'ine gurbet illerde
Çok meşakkat çektim, çok yuvarlandım

Bıktım şu sofunun ibâdetinden
Usandım mürşidin icâzetinden
Geçtim o tekkenin kerâmetinden
Çille-i felekten bezdim usandım

Himmeti bu imiş bize pîrlerin
Hizmetin eyledim nice mîrlerin
Hayli müsellimin, çok vezirlerin
Sayesinde bir Dertli'lik kazandım.

KÂTİBİ'DEN BİR ŞİİR

Gönül aşk atına binelden beri
Mahabbet menzilin alagelmıştır
Pervâne veş şem'a yanaldan beri
Benzimiz sararıp sola gelmiştir

Rûz ü şeb sıklımız sevgili yarda
Ciğer kebâb oldu hasret-i nârda
Bu garip bülbülüm evvel baharda
Murâdın almağa güle gelmiştir

Dertli bülbül bahçelerde bağlarda
Figan eder yaz geldiği çağlarda
Mor sünbüllü gonca güllü dağlarda
Ferhat Şirin'ini bula gelmiştir

Şu gurbette ayrılığın elinden
Deryâlar dolmuştur çeşmim selinden
Sözün bilmez adûların elinden
Bağrımız kan ile dolagelmıştır

Kâtibi der hayâlini koğduğum
Gece gündüz hâyaline yeldüğüm
Severler güzeli elbet sevdiğim
Yalancı dünyâda ola gelmiştir.

Ne zamandan beri burda durursun
Size söz atanın dili kurusun
Şehzadesin evliyanın pirisin
Çekelim yolunda dar Hasan Dede

Ne kadar söylersem bulunmaz uci
Mevlam kullarına itmesin güci
Sizlerde bulunur dertli ilacı
Yctir melhemini çal Hasan Dede

Hoş dutup da has kalmasin.sana
Nice aşkları sevdalara sarmasin sana
İşittik ki Horasan'dan gelmesin sana
Ol Hüseyin sana yar Hasan Dede

Aşklar sözünden hisse almayan
Muhabbetlik deryasına dalmayan
Şu cihanda size âşık olmayan
Gözü görür ama kör Hasan Dede

Söyledikçe artar kalbimin gamı
Derindir ötesi yoktur tamamı
Seversen Ali'yi onikimamı
Mahşerde şefaata kıl Hasan Dede

Hüseyin der var mı sözümde hata
Kusurum varsa af itsin ata
Katma bizi endişeye fırkata
Sundum eteğine el Hasan Dede

Kaynak kişimizin ezberinde olan iki dörtlük:

Elimize aldık kemaneyi sazları
Bir de aldık yanımıza gelinleri kızları
Ol hak-i payine sürmeye yüzleri
Arzuladık seni Maharet Baba

Güz gelince yağmur yağar havadan
Kesmeyelim dilimizi duadan
Kış girince kuş uçmazdı yuvadan
Yaz gününde bulup bulup guymalı

DERTLİ'DEN BİR ŞİİR

Bahar seyli gibi dağlar başında
Gör nice dur(u)landım, nice bulandım
Bir dârüşşifâdan boşanmış gibi
Sürüyüp zenciri hayli dolandım

Ömrüm helâk ettim senin peşinde
Yüz bin çile vardır her bir işinde
Hicran ocağında, aşk ateşinde
Ciğer-kebâb oldum, gör nice yandım

Gâhi sâil gibi düştüm yollarda
Gâhi Mecnun gibi kaldım çöllerde
Bir kısmet cem'ine gurbet illerde
Çok meşakkat çektim, çok yuvarlandım

Bıktım şu sofunun ibâdetinden
Usandım mürşidin icâzetinden
Geçtim o tekkenin kerâmetinden
Çille-i felekten bezdim usandım

Himmeti bu imiş bize pîrlerin
Hizmetin eyledim nice mîrlerin
Hayli müsellimin, çok vezirlerin
Sayesinde bir-Dertli'lik kazandım.

KÂTİBİ'DEN BİR ŞİİR

Gönül aşk atına binelden beri
Mahabbet menzilin alagelmıştır
Pervâne veş şem'a yanaldan beri
Benzimiz sararıp sola gelmiştir

Rûz ü şeb fikrimiz sevgili yarda
Ciğer kebâb oldu hasret-i nârda
Bu garip bülbülüm evvel baharda
Murâdın almağa güle gelmiştir

Dertli bülbül bahçelerde bağlarda
Figan eder yaz geldiği çağlarda
Mor sünbüllü gonca güllü dağlarda
Ferhat Şirin'ini bula gelmiştir

Şu gurbette ayrılığın elinden
Deryâlar dolmuştur çeşmim selinden
Sözün bilmez adûların elinden
Bağrımız kan ile dolagelmıştır

Kâtibi der hayâlini koğduğum
Gece gündüz hâyaline yeldüğüm
Severler güzeli elbet sevdiğim
Yalancı dünyâda ola gelmiştir.

Ne zamandan beri burda durursun
Size söz atanın dili kurusun
Şehzadesin evliyanın pirisin
Çekelim yolunda dar Hasan Dede

Ne kadar söylersem bulunmaz uci
Mevlam kullarına itmesin güci
Sizlerde bulunur dertli ilacı
Yctir melhemini çal Hasan Dede

Hoş dutup da has kalmasin.sana
Nice aşkları sevdalara sarmasin sana
İşittik ki Horasan'dan gelmesin sana
Ol Hüseyin sana yar Hasan Dede

Aşklar sözünden hisse almayan
Muhabbetlik deryasına dalmayan
Şu cihanda size âşık olmayan
Gözü görür ama kör Hasan Dede

Söyledikçe artar kalbimin gamı
Derindir ötesi yoktur tamamı
Seversen Ali'yi onikimamı
Mahşerde şefaata kıl Hasan Dede

Hüseyin der var mı sözümde hata
Kusurum varsa af itsin ata
Katma bizi endişeye fırkata
Sundum eteğine el Hasan Dede

Kaynak kişimizin ezberinde olan iki dördlük:

Elimize aldık kemaneyi sazları
Bir de aldık yanımıza gelinleri kızları
Ol hak-i payine sürmeye yüzleri
Arzuladık seni Maharet Baba

Güz gelince yağmur yağar havadan
Kesmeyelim dilimizi duadan
Kış girince kuş uçmazdı yuvadan
Yaz gününde bulup bulup guymalı

DERTLİ'DEN BİR ŞİİR

Bahar seyli gibi dağlar başında
Gör nice dur(u)landım, nice bulandım
Bir dârüşşifâdan boşanmış gibi
Sürüyüp zenciri hayli dolandım

Ömrüm helâk ettim senin peşinde
Yüz bin çile vardır her bir işinde
Hicran ocağında, aşk ateşinde
Ciğer-kebâb oldum, gör nice yandım

Gâhi sâil gibi düştüm yollarda
Gâhi Mecnun gibi kaldım çöllerde
Bir kısmet cem'ine gurbet illerde
Çok meşakkat çektim, çok yuvarlandım

Bıktım şu sofunun ibâdetinden
Usandım mürşidin icâzetinden
Geçtim o tekkenin kerâmetinden
Çille-i felekten bezdim usandım

Himmeti bu imiş bize pîrlerin
Hizmetin eyledim nice mîrlerin
Hayli müsellimin, çok vezirlerin
Sayesinde bir-Dertli'lik kazandım.

KÂTİBİ'DEN BİR ŞİİR

Gönül aşk atına binelden beri
Mahabbet menzilin alagelmıştır
Pervâne veş şem'a yanaldan beri
Benzimiz sararıp sola gelmiştir

Rûz ü şeb fikrimiz sevgili yarda
Ciğer kebâb oldu hasret-i nârda
Bu garip bülbülüm evvel baharda
Murâdın almağa güle gelmiştir

Dertli bülbül bahçelerde bağlarda
Figan eder yaz geldiği çağlarda
Mor sünbüllü gonca güllü dağlarda
Ferhat Şirin'ini bula gelmiştir

Şu gurbette ayrılığın elinden
Deryâlar dolmuştur çeşmim selinden
Sözün bilmez adûların elinden
Bağrımız kan ile dolagelmıştır

Kâtibi der hayâlini koğduğum
Gece gündüz hâyaline yeldüğüm
Severler güzeli elbet sevdiğim
Yalancı dünyâda ola gelmiştir.